

Startstudie 4

De doop



Verschillende gedachten over de doop:

- 1. de doop bewerkt de wedergeboorte*
- 2. de doop is in plaats van de besnijdenis gekomen.*
- 3. de doop is een teken en zegel van het nieuwe verbond.*
- 4. de doop is een voorwaarde om behouden te worden.*
- 5. de doop kan ook ondergaan worden ten behoeve van reeds gestorven mensen.*



Verschillende manieren:



1. besprenkeling.

2. onderdompeling.

Twee groepen:



*1. de kinderdoop,
waarbij o.a. het geloof van de ouder(s)
de voorwaarde is.*

*2. de doop van mensen die belijden te
gelooven in de Heer Jezus,
dus op grond van het geloof van de
dopeling.*

Soorten doop:



1. *Proselieten doop.*
voor heidenen die bij het volk van Israël wilden horen, bij ons bekend als jodengenoten.
Zie Hand.2: 10, Hand.13: 43.
2. *De doop van Johannes de Doper.*
een doop van bekering tot vergeving van zonden.
Zie Lucas 3: 3, Hand.19: 4
3. *De Geestesdoop*
waardoor gelovigen toegevoegd worden tot Zijn Lichaam, de Gemeente.
zie o.a. Joh.1: 33, Hand.1: 5 met 1Cor.12: 13.
4. *De christelijke doop*
voltrokken aan bekeerden die Jezus gaan navolgen.
zie o.a. Hand.2: 41, 8: 12, 18: 8, 19: 4-5, 10: 47.

Vraag 1



Wie heeft de doop ingesteld en waarom eigenlijk?

Zie Math.28: 20 + Marcus 16: 15.



Dopen

=

toevoegen tot

Men wordt gedoopt:

.....tot Christus (Rom6: 3 Galaten 3: 27)

*.....tot de Naam van de Here Jezus.
(Hand. 8:16 19:5)*



*Wij worden gedoopt, opdat wij
in nieuwheid des levens zouden wandelen.
Op aarde.(rom.6: 4)*

*Wij worden gedoopt, opdat wij
voortaan met een goed geweten zouden wandelen.
Op aarde (1 Petrus 3:21).*

*De doop is dus niet het eindpunt van de bekering
maar de start van een leven op aarde onder zijn
gezag. Rom 6: 4+ 1 Petrus 3: 21.*

Vraag 2



Moet men eerst de doop begrijpen voordat men gedoopt mag worden?

(Math.28: 19.)

Wat mijn positie als mens voor God betreft, ziet God mij, als ik geloof, met Christus gestorven en opgewekt.

Ef.2: 4-10.+vers 13.





*Wat mijn positie op aarde betreft,
tegenover de wereld,
moet ik in de doop
het einde ondergaan
van mijn leven als zondaar
in deze wereld,
en het oordeel van God
over mijn leven erkennen.*



*En in de dood van Christus
(de doop)
maak ik een nieuw begin
van een leven
onder zijn heerschappij.*

Rom. 6: 4.



*Door de doop
wordt je toegevoegd*

*tot het koninkrijk der hemelen
op aarde
(Math.28: 18-19)*

*en tot het huis van God op aarde.
(1 Tim.3: 15.)*



*Bedankt en graag tot de
volgende keer.*