

# Namen van God

Overdenking Kruispunt s-Gravenzande zondag 31 januari



Bron van alle namen van God: bestaat uit El (= kracht, sterkte) of JHWH (= Ik ben) plus een uitbreiding

Jesaja 45:22 De Hebreeuwse naam komt 2570 keer voor in het OT. De stam van het woord

**Elohim** duidt waarschijnlijk aan de eerste zijn of sterk zijn.

Jesaja 45:22 “Wendt u tot Mij en laat u verlossen, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand meer.”

Vandaar ook dat Genesis meteen met de deur in huis valt om God als schepper van hemel en aarde te introduceren.

Genesis 1:1 “In den beginnen schiep God de hemel en de aarde”



## Elah

**Elah** is het enkelvoud van Elohim: de Drie-enige God waar ook Christus deel van uitmaakt.

## Jesaja 9:5 de sterke die vereerd moet worden

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, **Sterke God**, Eeuwige Vader, Vredevorst’



## El-Eljon

Afbeelding Mount Everest met 8848 meter

**El-Eljon** God, de Allerhoogste Cenesis 14:18

**El-Olam**

Genesis 21:33

“de eeuwige El”

**El-Sjaddai**

Genesis 17:1; 28:3; 35:11; 43:14; 48:3; 49:25;  
Ex.6:2; Ezech.10:5

“boezem”

**Jahweh**

Ex.3:14; 6:2

“Hij is of Ik ben, die Ik ben”

**Sjaddai** is afgeleid van een woord dat boezem of borst betekent. Zo is God degene die voedt, schenkt en bevredigt. Hij is de Vader en Moeder in volmaaktheid, de krachtbron en verzadiger. El-Sjaddai is zodoende ook degene die opvoedt (Joh.15:2; Hebr.12:6). El-Sjaddai vraagt en verdient ons volkomen vertrouwen

**Jahweh** is de heerlijkste naam, die 6823 keer voorkomt in het OT. Er is geen andere Jahweh (Jes.43:10). Zijn naam is wonderbaar (Spr.30:4; Ex.3:13,14; 6:1,2; Ri.13:17,18).



**Jahweh-Jireh**

Gen.22:8,14

“De HERE zal erin voorzien”

**Jahweh-Rophe**

Ex.15:26

“De HERE is Heelmeester”

**Jahweh-Nissi**

Exodus 17:15

“De HERE is mijn Banier”

**Jahweh-Rophe** Ex.15:26

“De HERE is Heelmeester”

Breng het kruis in de bittere ervaring van alle dag en kom tot de ontdekking dat bitterheid om kan slaan in vreugde (Joh.4:13,14; Joh.7:37,38; 1 Petr.2:24). Ontvang Gods zegen, het beste wat Hij heeft om het leven zin en richting te geven.

**Jahweh-Nissi** Exodus 17:15

“De HERE is mijn Banier”

Het kostte God één dag om Israël uit Egypte te krijgen, maar het kostte Hem veertig jaar om Egypte uit Israël te krijgen. Dat geldt ook voor ons: eenmaal verlost moet er nog heel wat gestreden worden om af te rekenen met een verleden (1 Cor.10:1-4; 15:57; 1Joh.5:4). Onze grootste strijd is en blijft ons eigen ik, het neerleggen van ons eigen leven ten behoeve van God en de naaste.

A wide-angle photograph of a desert landscape at sunset. The sky is filled with soft, golden light from the setting sun, with some clouds catching the light. In the foreground, several camels are resting on the sand dunes, with a few people sitting nearby. The dunes are smooth and undulating, with shadows cast across them. In the background, there are some low, dark structures that look like ruins or simple buildings. The overall mood is peaceful and serene.

ZIJN. HET EEN HART VOL  
VREDE, ZIJN WIJ ZEGENEND  
NABIJ. VAN UW LIEFDE

Lied 710 Vader maak ons tot een zegen

**Jahweh Zebaoth**

1 Samuël 1:3

“De HERE der Heerscharen”

**Jahweh-Rophe**

Psalm 23:1

“De HERE is mijn Herder”

**Jahweh-Jah**

Jesaja 12:2

“De HERE HERE”

## **Jahweh-Zebahot** 1 Samuël 1:3

### “De HERE der Heerscharen”

In elke situatie waarin het volk van Israël zich klein en benauwd voelde, zien we God optreden als de HERE der Heerscharen. Een goed voorbeeld daarvan valt te lezen in 1 Samuël 17:45, waar David een ongelijke strijd aangaat met de reus Goliath, maar er toch dankzij Gods hulp als overwinnaar uit tevoorschijn komt. Hij streed in naam van de HERE der Heerscharen, waarbij Heerscharen de aanduiding is van de totale engelenmacht die voor onze ogen niet zichtbaar is, maar wel degelijk aanwezig.

Teksten:

Betekenis:

---

Genesis 1:1

Elohim - El = God, goden

Genesis 2:4

Jahweh Elohim = HERE God –  
Ik ben God

Genesis 14:19

El Eljon = God, de Allerhoogste

Genesis 17:1

El Shaddai = God, de Almachtige

Genesis 22:14

Jahweh Jireh = De HERE zal erin voorzien –  
Ik ben Voorziener

Exodus 3:14;6:2

Jahweh (Jehova, HERE) = Ik ben, die Ik ben

Exodus 15:26

Jahweh Rophe = De HERE is mijn Heelmeester -  
Ik ben Heelmeester

Teksten:

Betekenis:

---

Exodus 17:15

Jahweh Nissi = De HERE is mijn banier –

Ik ben Banier

Richteren 6:24

Jahweh Sjalom = De HERE is vrede –

Ik ben Vrede

1 Samuël 1:3

Jahweh Zebaoth = De HERE der Heerscharen –

Ik ben Legeraanvoerder

Psalm 23:1

Jahweh Rohi = De HERE is mijn Herder –

Ik ben Herder

Teksten:

Betekenis:

---

Jesaja 12:2

Jahweh Jah = De HERE HERE –

Ik ben Onveranderlijk

Jeremia 23:6

Jahweh Tsidkenu = De HERE onze Gerechtigheid –

Ik ben Rechtvaardig

Ezechiël 48:35

Jahweh Shammah = De HERE is aldaar

Psalm 110:1

Adonai = Mijn Heer



Teksten:

Betekenis:

---

Romeinen 3:4

God is waarachtig –

**Ik ben Waarachtig, de Enige Echte**

Romeinen 8:15

Abba = Vader

Romeinen 15:5

God der volharding –

**Ik ben Doorzetter**

Romeinen 15:6

God der vertroosting –

**Ik ben Trooster**

Romeinen 15:6

God onzes Heren Jezus Christus –

**Ik ben Vader van de beloofde Zoon**

Teksten:

Betekenis:

---

Romeinen 15:13

God der hoop –

Ik ben de Hoop

Romeinen 16:27

God de Alwijze –

Ik ben de Wonderbare Raadsman

2 Corinthe 6:13

Abba = Vader

1 Petrus 5:10

De God aller genade –

Ik ben Genade



Teksten:

1 Johannes 1:5

Betekenis:

God is licht –

Ik ben Licht

Teksten:

Betekenis:

---

1 Johannes 4:8    God is liefde –

# Ik ben Liefde

Openbaring 22:13

Ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde

# Alpha en de Omega

## Bronnen:

teksten NBG vertaling

literatuur, boek Omdat U leeft schrijfster Corrie Oosterhuis ISBN 978-90-75613-37-7

[http://www.holyhome.nl/De\\_Namen\\_van\\_God.pdf](http://www.holyhome.nl/De_Namen_van_God.pdf)

afbeeldingen eigen beheer en bronnen internet zonder auteursrecht

[http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/germany/bruder\\_klaus\\_kapelle\\_germany\\_jl060408\\_09.jpg](http://www.e-architect.co.uk/images/jpgs/germany/bruder_klaus_kapelle_germany_jl060408_09.jpg)

<https://watheerlijk.wordpress.com/dag-1/>

NB

inhoud van deze presentatie mag alleen voor eigen privé doeleinden gebruikt worden

Bij openbare publicatie gelieve contact op te nemen met de hierboven vermelde bronnen

Marinus de Jong  
Groenelaan 112  
2675RS Honselersdijk