

Veiligheid

.

Inleiding

- Doel van de overdenking
- Hoe sta ik er zelf in

De vraag waar we voor staan

- Is de almachtige God, de vader waar we naar verlangen?

Psalm 91

- Vertrouwen in Hem vs. 1 en 2
- Schuilplaats die Hij biedt vs.3-9
- Bevrijding vs.10-16

Lukas 15:11-32 God als Vader

- 2 typen kinderen
 - ◆ Avonturier, zoekt eigen weg
 - ◆ Aanpassend, blijft braaf thuis
- Vader geeft beiden wat ze wensen
- Vader staat te wachten
- Jongste leeft van genade en ontdekt het vaderhart
- Oudste wil wat hem rechtens toekomt, mist het hart van de vader

Johannes 16:27

- De Vader zelf heeft u lief
- Durf ik te leven als geliefde
- Heb ik de moed om van hart tot hart met mijn vader te spreken
- Hij schaamt zich niet onze God te noemen.
- Hebr. 11-16

Wat dit betekent

- Dat de almachtige God over ons wil waken en er voor ons is als een Vader <Moeder> die er voor ons is en zich niet voor ons schaamt.
- Bescherming
- Veiligheid
- Liefde
- Geborgenheid
- Feest

Jouw stappen

- Vertrouwen
- Overgave
- Delen van jouw gevoelens
- Afvragen hoe jij God (Vader) blij kunt maken.

– jan simmering