

Wie wil jij zijn?

Natuurlijk?
Geestelijk?
Vleselijk?



De natuurlijke mens

- Kent Jezus niet.
- Leest de Bijbel niet
- Laat zich leiden door zijn natuurlijke verlangens
- Regelt zelf zijn leven
- Zijn bestaan draait om zichzelf



De geestelijke mens

- Kent Jezus
- De Bijbel is richtinggevend
- De Heilige Geest is leidend
- Jezus is het centrum van zijn bestaan
- Alle activiteiten worden door Jezus gestuurd.



De vleselijke mens (onveranderd)

- Kent Jezus
- Begrijpt de Bijbel niet
- Laat zich leiden door natuurlijke verlangens
- Regelt zelf zijn leven
- Zijn bestaan draait om zichzelf,
- Jezus is bijzaak.



Van Natuurlijk naar Geestelijke

Door **Bekering en Wedergeboorte.**



Van Geestelijk naar Vleselijk

- **Door verschuiving van de
aandacht**

*Naar de natuurlijke verlangens
en de aandacht voor Jezus te verliezen*



Van Vleselijk naar Geestelijk

- **Geestelijk ademen:**
- Belijden
- Vervulling met de Heilige Geest.



*Het leven
van een
geestelijk
mens*

Romeinen 12:9-16a



De vraag



De vraag

Wie van de drie ben jij?

1. **Natuurlijke mens:** Wil jij je omdraaien naar Jezus en Hem leren kennen?

2. **Geestelijke mens:** Waarin mag Jezus jou de komend tijd verrassen?

3. **Vleselijke mens:** Wil jij opnieuw de leiding van je leven overdragen aan Jezus?