



Leven in Vrijheid

WELKOM



Leven in Vrijheid

Week 10 –
Een teken van zijn luister



Jesaja 43 : 10 - 12

1. Wij zijn getuigen.



Jesaja 54 : 12 - 17

2. Wij zijn strijders.



Vergeet nooit...

- Het verband tussen angst en gebondenheid.

‘Houd u ver van onderdrukking, want u zult niet bevreesd zijn, en ver van verschrikking, want zij zal niet tot u naderen.’ (v.14, HSV)



Laat Psalm 119 : 133 voortdurend ons gebed zijn:

‘Laat mijn voetstappen vaststaan in uw woord,
laat geen enkel onrecht over mij heersen.’



Vergeet nooit...

- De neiging om energie te verspillen aan een strijd die minder belangrijk is
- De neiging om mensen als onze vijand te zien

- 
1. We zijn getuigen
 2. Wij zijn strijders
 3. Wij zijn bruiden

Jesaja 62 : 3 - 5



A blue ribbon is tied to a key on a black background with white polka dots. The ribbon is looped and tied around the key's ring. The key is a simple, old-fashioned metal key with a bit that has some markings on it.

Hephzibah:

‘Mijn welgevallen is in haar’ (HSV)

‘Mijn verlangen’ (NBV)



Beulah:

'getrouwde' (HSV)

'Mijn bruid' (NBV)

In de basis zit het woord 'bezitten'.

(Naar: New International Commentary on the New Testament)



‘Als een combinatie van omstandigheden, mislukkingen
en verwoeste hoop ons ervan overtuigt dat onze naam
“Verlatene” is...



‘Als een combinatie van omstandigheden, mislukkingen en verwoeste hoop ons ervan overtuigt dat onze naam “Verlatene” is, dan is dat hét moment om de Bruidegom de naam te horen fluisteren tegen zijn bruid die Hij alleen mag geven en zij alleen mag horen.’

Naar: New International Commentary on the New Testament)

- 
1. We zijn getuigen
 2. Wij zijn strijders
 3. Wij zijn bruiden



Hoe ronden we deze reis af?

Nehemia 9 : 36 - 38



Maken = *karat*:

‘vormen’ ... ‘een verbond aangaan’.

(Naar Old Testament Lexical Aids)



Verbintenis = *amanah*

Van *aman*: geloven, vertrouwen

Amanah betekent verbond, een harde toezegging,
een verzekerde bepaling.

Lieve zus,
Christus heeft je bevrijd
zodat je echt vrij zult zijn
Ontvang de volle overtuiging
van Zijn vergeving en Zijn zegen
Hij Die kwam om jouw gebroken hart te verbinden,
Om jou te bevrijden, te troosten.
Als je voor hete vuren komt te staan,
geve Hij je een kroon in plaats van as
Hij kroont je met Zijn perfecte liefde en tedere zorg
Ga met Christus, elke dag
Laat Hij je maken
tot iemand waarvan je nooit had durven dromen
Blijf in het Woord; doe wat er staat
luister naar de Geest; doe wat Hij zegt.

Houd stand.
De kracht die Christus uit de dood opwekte, leeft in jou
Want de Vader Zelf heeft je lief.
Aan Hem Die je voor struikelen kan bewaren
En jou onberispelijk voor Gods heerlijkheid laten verschijnen,
Springend en dansend van vreugde,
Aan Hem zij heerlijkheid, majesteit,
kracht en macht
Nu, hier, vandaag, en tot in alle, alle eeuwigheid.
AMEN