

## Dopen.

16-2-2020.

Het is verleidelijk om verschillende gedachten die zich in de loop der eeuwen gevormd hebben over de doop te bezien maar laten we dat niet doen.

Laten we nagaan wat we in de bijbel over de doop vinden en nagaan of daar een lijn in te ontdekken is, iets wat iedere keer terugkomt waardoor duidelijk kan worden wat het eigenlijk inhoudt en wat er met de persoon gebeurt die gedoopt wordt.

Er worden 4 verschillende doop momenten in de bijbel genoemd.

### 1. Doop van proseliet.

Dat was een heiden die zich bij het volk Israël wilde aansluiten.

Die werd gedoopt om te worden **toegevoegd** bij het Joodse volk (Israël) daarna besneden, waarna hij bij het volk hoorde en ook de wetten van Mozes moest onderhouden.

### 2. Doop van Johannes de Doper - aankondiging van het Koninkrijk der hemelen.

Was het volk bereid/ in staat om de Koning te ontvangen? Nee, daarom zond God iemand om het geschikt te maken om de Koning te ontvangen.

*Maleachi 4:5-6.*

*Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaders terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kome en het land treffe met de ban.*

Door zich te laten dopen werden zij **toegevoegd** bij degene die de koning wilde ontvangen.

Ook bij zijn geboorte waren het alleen maar de herders en toen die het vertelden verwonderde de mensen zich maar gingen niet kijken. Ook de mensen uit Jerusalem die de wijzen uit het Oosten de weg naar Bethlehem wezen gingen zelf niet.

### 3. Doop met de Heilige Geest.

*1 Korinthe 12:14.*

*Want zoals het lichaam een is en vele leden heeft, en alle leden van het lichaam, hoewel) vele, een lichaam zijn, zo ook Christus. Immers, wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden hetzij Grieken, hetzij slaven hetzij vrijen, en ons allen is van een Geest te drinken gegeven.*

Zij werden **toegevoegd** tot het lichaam van Christus. Je verlaat de ene positie en wordt toegevoegd tot datgene waartoe je gedoopt wordt. Hier dus het lichaam van Christus.

### 4. Christelijke doop.

Hierbij moeten wij beseffen dat ieder in een wereld geboren wordt waarvan de satan de overste is. (Zie Johannes 12: 31, 14:30, 16: 11.)

Dit wordt in Kolossenzen 1: 13 het rijk der duisternis genoemd waarvan je kunt zeggen het rijk van de 3xD n.l. duivel, duisternis en dood.

Wie zien ook dat de Heer dat niet tegenspreekt in dat hij de overste daarvan is.

Lucas 4: 5-6

*En hij voerde Hem omhoog en toonde Hem alle koninkrijken van het aardrijk in een ogenblik tijds. En de duivel zei tot Hem: U zal ik al deze macht en hun heerlijkheid geven, want zij is mij overgegeven en aan wie ik wil geef ik ze;*

Alleen zou de Heer die verwerven door de duivel te verslaan Zie Kolossenzen 2: 15.

*Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.*

1 Johannes 3:8b.

*Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.*

Sinds Zijn opstanding is hier op aarde nu ook nog een ander koninkrijk n.l. daar waar Hij als Heer erkent wordt.

Ieder mens wordt dus geboren in het gebied waar de satan de overste van is. Maar we lezen ook dat de Vader degene die Zijn Zoon als hun Heer aanvaarden overbrengt naar een ander koninkrijk n.l. het Koninkrijk van de Zoon van zijn liefde wat het kenmerk heeft van 3x L n.l. Licht, Leven en Liefde.

Kolossenzen 1:13-14.

*Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, 14 in Wie wij de verlossing hebben, de vergeving van de zonden.*

Dan volgt ook aan de discipelen de opdracht om in de wereld uit te gaan met de opdracht: *maakt alle volken tot discipelen hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden. Mattheus 28: 19*

We lezen dat de zichtbare oprichting van dat koninkrijk bepaald wordt door de Vader (Handelingen 1: 7) en we lezen pas Openbaring 19: 6-7 dat het gebeurt: dan zeggen ze: *Halleluja! Want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. 7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;*

### **Nu terug naar de Christelijke doop.**

Door die doop word je **toegevoegd** tot het **(nu nog niet zichtbare)** koninkrijk van de Heer Jezus om hier als zijn volgelingen te leven.

Je positie is veranderd: je bent geen onderdaan meer van het rijk waar de satan de overste van is maar maakt nu deel uit van het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

Dit is een aards gebeuren, door de doop kom je niet in de hemel, in de hemel kom je door te vertrouwen dat de Heer jouw schuld op het kruis betaald heeft.

Romeinen 5:1-2.

*Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.*

### **De deur hiertoe is de doop tot de Naam van Jezus Christus.**

Twee voorbeelden hiervoor uit de Bijbel: in Handelingen 2: 38-40 daar wordt de doop gelijk gekoppeld aan de oproep “geen deel meer uit te maken van dat verkeerde geslacht”. Zij werden toegevoegd tot degene die Hem wel als Heer aanvaardden en niet afgewezen hadden. Ook in 1 Petrus 3: 21-22 wordt de ark als beeld gebruikt om de mens van positie te laten veranderen. Daar de mens van een verdorven aarde (Genesis 6:11) “door het water” op een plaats kwam waar het oordeel geweest was en waar God nu handelde op grond van het offer van de Heer Jezus. Zie hiervoor o.a. Genesis 8:20-21.

Dan nu de vraag: wil je ook niet daar zijn waar Hij erkent wordt, Hem die jou heeft liefgehad en zich voor jou heeft over gegeven? De kamerling wist het wel die zei: daar is water wat is ertegen om gedoopt te worden en te toegevoegd te worden tot de mensen die hier op aarde al bij Hem horen. Als voorbeeld dan nog een persoon uit de Bijbel die het wel wist, we lezen dat in 2 Samuel 15:19-22 toen de koning moest vluchten:

*Toen vroeg de koning de Gatiet Ittai: Waarom gaat ook gij met ons? Keer terug en blijf bij de koning (dit was Absalom), want gij zijt een vreemdeling en bovendien zijt gij verbannen uit uw woonplaats. 20 Gisteren zijt gij gekomen en heden zou ik u met ons mee laten rondzwerven? Want ik moet gaan, waarheen ik maar gaan kan. Keer terug en laat ook uw broeders terugkeren; moge goedertierenheid en trouw met u zijn! 21 Maar Ittai antwoordde de koning: Zo waar de Here leeft, en zo waar mijn heer de koning leeft, overal waar mijn heer de koning zal zijn, ten dode of ten leven, daar zal voorzeker uw dienaar zijn. Toen sprak David tot Ittai: Ga, trek voorbij. Daarop trok de Gatiet Ittai met al zijn mannen en al de kinderen die bij hem waren, voorbij.*

Wat voor argument heb je dan nog om je niet te laten dopen wanneer je wel voor Hem gekozen hebt?

Handelingen 22: 16. En nu wat aarzelt gij nog? Staat op laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van Zijn Naam.

Eventuele vragen wil ik, indien mogelijk, graag beantwoorden.

Wim van den Bos.