



Leven in Vrijheid

WELKOM!



Leven in Vrijheid

Week 4 – De oude
puinhopen herstellen

Jesaja 61 : 4





Op reis naar vrijheid is er geen enkele last
die zo op onze schouders kan drukken
als die van onze familie.



Op reis naar vrijheid is er geen enkele last
die zo op onze schouders kan drukken
als die van onze erfenis.

- Familie
- Kerk
- Cultuur

Daniël 9 : 1 - 19



A close-up photograph of a blue fabric ribbon tied around a metal key. The ribbon is looped and knotted, symbolizing freedom and struggle. The background is a dark surface with white polka dots. The key is positioned vertically on the right side of the image, with the ribbon wrapped around its handle and bow. The key itself is a simple, old-fashioned metal key with a circular bow and a bit that has some faint markings.

Als we ons vrij durven vechten
terwijl sommige familieleden gebonden blijven,
dan moeten we lef hebben.

Richteren 6 : 25 - 27



A blue ribbon is tied around a key, symbolizing freedom or liberation. The background is a dark surface with white polka dots.

‘De geest die zij ontvangen hadden, de nieuwe natuur,
was niet een geest van slavernij.’

In plaats daarvan hebben we de Geest van het
zoonschap ontvangen, om Gods kinderen te zijn, het
tegenovergestelde van ‘een geest van slavernij’.



We moeten lef hebben:

1. Het lef om te geloven dat we anders kunnen zijn

A blue ribbon is tied around a key, set against a black background with white polka dots. The ribbon is tied in a knot around the key's ring, and the key itself is positioned vertically on the right side of the image. The text is overlaid on a white, curved shape that partially obscures the background image.

We hebben vaak het gevoel dat
de (familie)ketenen nooit van ons af vallen
omdat ze in onszelf zitten.



In de context van de pottenbakker die zijn maaksel
een andere vorm geeft, zegt God tegen zijn volk:
“Breek met je kwalijke praktijken, beter je leven.”
Maar zij zullen antwoorden: “Laat ons begaan.”

(Jeremia 18 : 11 - 12)

1 Samuël 10 : 22



- 
1. Het lef om te geloven dat we anders kunnen zijn
 2. Het lef om verkeerd begrepen te worden

Hebreeën 13 : 12 - 13

A blue ribbon is tied around a key on a black background with white polka dots. The key is a simple, old-fashioned key with a circular ring at the top and a bit at the bottom. The ribbon is tied in a knot around the ring.

We kunnen worden gehouden voor:

a. Verraders

b. Redders

A blue ribbon is tied to a key on a black background with white polka dots. The ribbon is looped and tied around the key's ring. The key is a simple, old-fashioned metal key with a bit that has some markings on it.

We kunnen worden gehouden voor:

- a. Verraders
- b. Redders (zie Jesaja 33 : 5 - 7)
- c. Fanatiekelingen



We moeten lef hebben:

1. Het lef om te geloven dat we anders kunnen zijn
2. Het lef om verkeerd begrepen te worden
3. Het lef om wat kostbaar is te scheiden
van wat waardeloos is – Jeremia 15 : 19



Laten we even stilstaan bij een bolwerk dat door alle generaties heen zijn gif verspreidt: vooroordeel

- 
- a. Vooroordeel is een ernstige zonde die wordt aangewakkerd door angst en onwetendheid

Exodus 1 : 9 - 10

- 
- b. Vooroordeel gaat uit van de verkeerde veronderstelling dat als mensen verschillend zijn, iemand de beste moet zijn.



We moeten lef hebben om:

1. ... te geloven dat we anders kunnen zijn
2. ... verkeerd begrepen te worden
3. ... wat kostbaar is te scheiden van wat waardeloos is
4. ... op een nieuwe manier met oude herinneringen om te gaan



Het geheugen heeft heel sterk te maken met het hier en nu; het selecteert uit het warenhuis van het verleden, haalt daar beelden en inzichten uit, herschikt ze en balt ze samen om te gebruiken in het hier en nu.

(Naar *Answering God*, E.H. Peterson)

Jesaja 33 : 6





Telkens wanneer jij iets pijnlijks uit jouw warenhuis
tevoorschijn haalt, haal dan iets onbetaalbaars uit
Gods warenhuis:

- Heil, ook vertaald als verlossing (= Yeshua!)
- Wijsheid
- Kennis