

quid pro quo

A close-up photograph of a person's hand holding a black marker, writing the Latin phrase "quid pro quo" in a cursive, handwritten style on a white background. The hand is positioned on the right side of the frame, with the marker tip touching the end of the word "quo". The lighting is bright and even, highlighting the texture of the skin and the smooth surface of the marker.

Soevereïn



1 soe·ve·reïn (*bijvoeglijk naamwoord*)

1 oppermachtig, onafhankelijk: *een soevereïne staat*

2 soe·ve·reïn (*de; m,v; meervoud: soevereinen*)

1 onafhankelijke machthebber; = vorst

[Soevereïn vorst - Wikipedia](#)

Willem I aanvaardde in 1813 de hem aangeboden titel van **Soevereïn Vorst** der Nederlanden, waarmee het **Soevereïn** Vorstendom der Verenigde Nederlanden ontstond.

Daniël 2:37-38

Gij, o koning, koning der koningen,
aan wie de God des hemels het
koningschap, macht, sterkte en eer
geschonken heeft,
ja, **in wiens hand Hij de
mensenkinderen**, waar zij ook
wonen, de dieren des velds en het
gevogelte des hemels heeft
gegeven, en **die Hij tot heerser
over die alle heeft gemaakt**





Daniël 4:34b-35, 37



Toen prees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwig Levende, omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is en zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht; Hij doet naar zijn wil met het heer des hemels en de bewoners der aarde: en niemand is er, die zijn hand kan weerhouden of tot Hem kan zeggen: wat doet Gij?

Nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnessar, de Koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen, vermag te vernederen.

Deuteronomium 32:39



Ziet nu, dat Ik, Ik het ben,
daar is geen God, behalve Mij.
Ik dood en doe herleven,
Ik verbrijzel en Ik genees,
en niemand is er die redt uit mijn macht.

Citaat van Imam Yassin Elforkani



Een principe in het geloof is: wie goede dingen doet, komt in het paradijs, wie slechte dingen doet misschien in de hel.

Gisteren was ik aan het wandelen in de stad en dacht ik daarover na. Toen kreeg ik een vers uit de Koran in mijn hoofd: "Wij zullen handelingen van mensen in weegschalen leggen."

God spreekt niet over één weegschaal, maar over meerdere weegschalen. Iedereen heeft een eigen context en daarom wordt niet iedereen via een universele maatstaf beoordeeld.

Dat was voor mij een nieuw inzicht.



QUID PRO QUO
Dit voor dat
Voor wat hoort wat

Job 1:9-10, 2:4-5



En de satan antwoordde de HERE:

Is het om niet, dat Job God vreest?

Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land

Maar de satan antwoordde de HERE:

Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Streck daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!

Job 4:7-8



[Elifaz]

Bedenk toch: wie kwam ooit onschuldig om,
en waar werden oprechten verdeld?

Naar ik gezien heb: wie onrecht ploegen
en moeite zaaien, die maaien het.



God verlangt:



Amos 5:21-24: Geen offers maar gehoorzamen

1 Samuel 15:22: Luisteren beter dan offers

Hosea 6:6: Liefde, Kennis van God

God geeft:



Jesaja 55:1-3

O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, **koopt zonder geld en zonder prijs** wijn en melk

Romeinen 3:24

...en worden **om niet** gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Openbaring 22:17

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!
En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens **om niet.**

Citaat van Tim Keller:



Het Evangelie is dat je weliswaar zondiger bent dan je ooit zult beseffen,

maar dat je tegelijk meer geliefd bent door God dan je ooit zou durven dromen.