

**Identiteit** is dat wat uniek of eigen is aan iemand. Het totaal aan kenmerken dat een persoon uniek en herkenbaar maakt.

**Zelfbeeld** is het totaal van ideeën en gevoelens dat iemand heeft met betrekking tot zichzelf.

4 CATEGORIEËN

- ① Ongelovig / niet wedergeboren met een ongezond(e) zelfbeeld en identiteit.
- ② Ongelovig / niet wedergeboren met een gezond(e) zelfbeeld en identiteit.
- ③ Gelovig / wedergeboren met een ongezond(e) zelfbeeld en identiteit.
- ④ Gelovig / wedergeboren met een gezond(e) zelfbeeld en identiteit.

NEGATIEF



POSITIEF

Voor het overgrote deel van de mensheid gelden de volgende uitspraken m.b.t. hun identiteit & zelfbeeld:

- ✓ Ik ben 'wat ik DOE'...  
*Succesvol zijn op allerlei gebied...*
- ✓ Ik ben 'wat ANDEREN over mij DENKEN'...  
*De waardering van mensen ontvangen...*
- ✓ Ik ben 'wat ik HEB'...  
*Bezittingen van allerlei aard zijn bepalend...*

Hier spant de mens zich 100% voor in, maar zij blijft afhankelijk van mensen en omstandigheden. *Een wankel basis!*

De Heer verlangt er echter naar dat wij zowel een gezonde identiteit als een gezond zelfbeeld ontwikkelen onafhankelijk van mensen en omstandigheden, maar afhankelijk van Hem.

Andere insteek → Identiteit / zelfbeeld wordt bepaald van **BUITENAF**, van **BINNENUIT**, of van **BOVENAF**!

'Geestelijk gesproken' kan de mensheid in 2 geslachtslijnen, in 2 geslachtsregisters worden verdeeld:

- ① Door onze natuurlijke (1<sup>e</sup>) geboorte zijn we "IN ADAM" en "BUITEN CHRISTUS" (1 Kor. 15:22, Kol. 4:5)
- ② Door onze geestelijke (2<sup>e</sup>) geboorte (Joh. 3) zijn we "IN CHRISTUS" (1 Kor. 15:22, Rom. 8:1)

→ Door het proces van enting (Rom. 6:5)

De nieuwe positie van een christen vraagt om:

- ① Vernieuwing van ons denken (Rom. 12:2)
- ② Afrekenen met het negatieve verleden (2 Kor. 5:17)
- ③ Bijbelgetrouwe en Geestvervulde prediking (1 Kor. 2:12)
- ④ Een reactie in geloof (Rom. 5:1-2)



Efeze 1:5 'Hij heeft ons voorbestemd om als **Zijn kinderen** aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil.'

Rom. 8:32 'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet **alle dingen** schenken?'